

De laatste keer dat ik een boek in mijn handen had was..... nou ik denk een receptenboek of hooguit een handleiding voor iets, dus nee een echte lezer ben ik helaas niet, wat dat betreft zou ik een soort van cultuurbarbaar kunnen zijn.

Ook al heb ik soms wel eens t idee bijvoorbeeld een boek te willen lezen die eens verfilmd is om de verschillen te zoeken tussen boek en film, of als ik weet dat er een bijzonder iemand een boek heeft uitgebracht dat je dat dan wil lezen.

Bijvoorbeeld het Vrolijke Winterboek van Paul Haenen en al zijn typetjes de eerste versie heb ik destijds gekregen en lees ook lekker weg, niet een en al lappen tekst zonder een punt aan t eind van we hoofdstuk, maar een luchtig en vrolijk boek.

Alsnog, op de Boekenweek zal ik zeker als leek te boek staan, iemand die totaal niet weet waar t over gaat, want een echte lezer zal ik nooit worden, maar des te meer een goede luisteraar!

---

Wie heeft er wat van meegekregen?

Van de zoveelste Boekenweek.

Zag u iets van boeken en schrijvers op televisie of andere kanalen?

Ik heb deze keer geen folder ontvangen van de plaatselijke boekhandelaar.

Wel heb ik een boek gekocht, want ik wil ieder jaar wel het gratis boekje en het essay als cadeautjes krijgen.

Ooit mocht je met dat boekenweekgeschenkboekje op een zondag gratis reizen met de trein.

Ik ging die dag naar Hoek van Holland vanaf Gouda.

Zat ik tegenover een ouder echtpaar die ook het boekje als een groot treinkaartje in zijn hand had voor de conducteur.

De man melde mij plompverloren via een vraag het volgende: U gaat zeker ook naar Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam?"

Nou nee, ik ga naar Hoek van Holland, een frisse neus halen en naar een muziekbeurs.

Het was gelijk weer stil en ik ging maar lezen in mijn treinkaartje.

Tot zover een anekdote aangaande deze Boekenweek.

Door deze traditie van het boeken lezen promoten zullen er wel weer veel boeken zijn gedrukt om ze klaar te hebben liggen voor de binnenstormende lezers.

Of die lezers binnen blijven stormen is nog maar de vraag door de geconstateerde ontleding bij de jeugd. Dit horen we al jaren, dus nu moeten er ook al ouders zijn die ook al niet meer lezen.

Er zijn zoveel andere verleidingen naast rustig en lang gaan lezen.

En Rustig en Langer dan wat Korte teksten doornemen in en op andere media is niet meer zo in zwang bij den modernen mensch!

Velen vliegen van de ene korte ervaring met eventueel teksten die slechts één zin bevatten naar de volgende korte ervaring.

Zo kwam bij mij de gedachte op dat boeken van papier gelukkig kunnen worden gerecycled. Alle uitgebrachte boeken en oplages daarvan kunnen toch niet allemaal een succes worden. Ik lees bv. zelf vrijwel alleen Nederlandse romans.

Maar er blijkt in ons land een trend te zijn dat er wel meer Engelstalige boeken over de toonbank gaan. Door studenten, expats en Nederlanders gekocht die via bv. Studie deze taal goed machtig zijn.

Grappig en misschien hoopvol voor de boekwinkelhandelaar.

Tot slot is er natuurlijk de concurrentie voor het papieren boek door de E-readers, de gesproken boeken op cd's en allerlei Blogs die je kunt volgen.

Als die ook meegeteld worden, dan kan het wel zijn dat toch nog veel mensen graag lezen.

Maar iedereen moet eigenlijk meer lezen dan dat men gewend is, omdat je er zoveel aan hebt voor je eigen begrip van mensen die anders zijn dan jijzelf en ook op deze planeet leven.

We vinden afwijkende personages in boeken en films vaak heel

interessant, behalve als deze mensen met een handicap, een grote bek of transgenders of mensen uit een andere bevolkingsgroep dan de van de eigen klup plots je collega worden of je buurman.

Daar helpt lezen bij, bij dat begrip krijgen voor de gevarieerde maatschappij waarin wij leven.

Lees ze!

Dit delen:

Facebook

X