

Vroegáh in een ver ver verleden, kenden we nog IJS .. waar je op kon schaatsen, en dat dan door

ELF steden heen ging, dat werd een sport om zo snel mogelijk door die ELF steden te gaan maar

dan over het water .. of in deze het IJS.

Dat noemde men dan “DE ELFSTEDENTOCHT”.

Dan zijn er grootse voorbereiding uberhaupt voor die tocht kan plaatsvinden, want het bestuur en de 22 rayonhoofden moeten hun instemming betuigen EN het ijs moet het GEHELE traject minimaal 15cm dik zijn!

Met de vraag... “Gaan we ooit nog een 11stedentocht mee maken?” , kan ik je het antwoord voor de komende jaren geven ... op echt ijs ... NEE!

Helaas zal het de komende jaren niet echt mogelijk worden, of er moet onwijs veel veranderen in het weer en klimaat, maar dat ziet niemand echt gebeuren helaas.

Ik heb in mijn leven, nu 32 jaren jong of oud, al wel een paar keer een vijvertje met ijs gezien, en ook wel eens geschaatst, en heb ook wel eens wat sneeuw gezien, en daar ook wel eens op geschied, maar om eerlijk te zijn ... echt kwaliteits ijs en sneeuw dat weken blijft liggen...

NOPE, maarja daarvoor in ruil hebben we warmere zomers, waardoor we niet meer naar verwegistan hoeven te reizen om in de zon aan te bakken.

Maar even over Sport, toen in het verleden met die 11stedentocht ging het wel om winnen, maar ook om plezier.

Maar heden ten dagen, weet u nog die ene keer met Sven Kramer ... zijn blunder ... Ach mensen laten we het nou toch ook leuk houden in de sport wereld!

Onlangs las ik weer over een trainer van topzwemmers die iets te hard uithaalde tegen een of meer

pupilen. Die man wil dat ze adviezen aannemen om kampioen te kunnen worden. Hij had dus iets

gezegd alsdat een knul als een meisje zwom. Nu zijn er al vele Nederlandse meisjes geweest die

sneller kunnen zwemmen dan menige man misschien wel dankzij de opzweepende opmerkingen van

de coach.. Ik ben als aanvoerder wel eens door de scheids het veld uitgestuurd doordat ik bij een

onterechte penalty meende te moeten zeggen dat hij als een wijf float. Man beledigd.. Ik

bedoelde

dat hij overal over viel.

Zo kennen we al een soortgelijk verhaal van de trainster van de Nederlandse dames hockeysters.

Die riep af en toe wat te hard naar de jonge nieuwe meiden in de selectie.

Dat is natuurlijk vooral om de vonk over te brengen voor inzet, techniek en energie. Nou en? Waarom moet je daarover gaan klagen bij een bestuurslid? Die hebben haar aangenomen. En dan

nog, waarom krijgen wij deze bijna non problemen in de pers uitgemeten? Waarom is dat niet in der

minne geschikt en in het midden van betrokkenen uitgesproken? Kunstgras erover en door met die

stick zou ik zeggen.

Die trainers willen de moraal verhogen. Deze term horen we al jaar en dag in de wielrennerij.

Daar

zeuren ze niet zo. Daar bikkelen ze en daar kunnen andere sporten nog wat van opsteken.

Niet te

veel lullen maar door poetsen tot je een goed niveau bereikt en dat is de enige reden

waarom eentrainer iemand achter de broek zit en dan kan er wat gebeuren, maar dit moet dit niet te snel

uitgemeten worden naar anderen buiten de kring. Natuurlijk moet er een klankbordpersoon in zo'n

organisatie zijn om mee te praten en mee op te lossen. Maar waarom moeten wij als publiek daarvan horen? Stop daarmee.

Dit delen:

Facebook

X