

We hebben de feestmaand achter ons, nu hebben we met z'n allen al onze ongewaardeerde kadootjes weer terug gebracht naar de winkels die juist zo blij waren met die super omzet rond de kerst.

De winkels liggen daardoor voor de helft weer voller dan voorheen.

Nu gaan we weer andere diverse acties krijgen zodat de winkels weer van die spullen af kunnen komen.

En dan krijgen we vanaf nu weer alle verjaardagen... ohhh nooooo moeten we weer gaan zitten dubben over wat we wie , waar, wanneer en hoe een kadootje gaan geven.

Wat wil die gene?

En je wil t toch ook niet al te vaak vragen, want anders lijkt t weer alsof je zelf ook geen origineel idee kan verzinnen... makkelijk is het niet .. DIE KADOOTJESSSSSSSSSSS zullen we een jaartje zonder doen??

Is wel een stuk goedkoper!

---

Het is een oud paard of ouwe koe, dat we ieder jaar weer, als u daar aan doet dan, onze hals breken of onze hersens pijnigen met : Wat moet ik nu weer gaan geven?

Het wordt makkelijker als je degene die iets ontvangt aardig kent.

Dat is dan weer meegenomen.

Kinderen mogen wat meer educatieve kedootjes krijgen in deze tijd.

Na de geefperiode voor cadeautjes in december kunnen en moeten we contact houden met elkaar.

Dat kan wel eens via het oude gewoonte van met elkaar spellen spelen tussen al het getiktok en tv-binge-watchen.

Ik zou advies willen geven om het gezelschapsspel wat meer in ere te herstellen.

Ik herinner me de zondagen vroeger met volle kamers rond de eettafel.

Er zijn veel gezelschapsspellen , maar het aantal mensen rond de tafels is sterk verminderd.

De mensen hebben hun eigen besognes en wonen niet meer zo vlak bij elkaar als vroeger.

En de mobieltjes, de naam verraadt het al, doen het werk tussen mensen onderling.

Daarom kunt u ook wel burens en wat minder dichtbij vrienden eens uitnodigen.

Het kan leuk uitpakken om eens wat anders te doen dan appen en geen tijd hebben.

Er zijn trouwens genoeg gezelschapsspellen, van kaarten tot grote dozen met plattegronden.

Je kunt op de gok meedoen na wat uitleg over de spelregels.

Je kunt tactieken uitproberen.

En dus niet nu de slechte tussenweg gaan bewandelen door via de mobielen te gaan spelen



Weer piekeren over cadeaus voor kinderen en ook nog volwassenen

en dus thuisblijven, hè.

Zoek ze op, als die spellen die ergens in het huis niets liggen te doen.

Of ga naar de fysieke winkel waar je je kunt verbazen over de veelheid aan mogelijkheden hierin.

En als cadeau kan het werken voor een hele groep, dus hoef je niet te verkrampen om vele cadeaus te moeten aanschaffen.

Dit delen:

Facebook

X