

Waarom wil ik niet meer horen wat er via de politiek stuk aan het gaan is.

We gaan even terug in de geschiedenis naar de middeleeuwen die ongeveer liepen van 500 tot 1500, die middeleeuwen vormen de periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd.

Traditioneel situeert men dit – door Italiaanse humanisten geïntroduceerde – tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw, en de renaissance die in de 14e eeuw in Italië begon.

Ook al blijft er wel wat onduidelijkheid bestaan wat precies de tijd van de middeleeuwen was, het wil niet zeggen dat het op 1-1-1500 precies stopte.

De middeleeuwse periode wordt zelf weer onderverdeeld in de vroege, hoge en late middeleeuwen.

Kenmerkend voor deze lange periode in de westerse geschiedenis zijn een fragmentatie van het politieke gezag, een overwegend agrarische economie, een samenleving verdeeld tussen een militaire adel en een horig gemaakte boerenklasse, en ten slotte een op religie gebaseerde denkwijze, bepaald door de christelijke kerk.

Nou heb ik in een paar zinnen tijd toch weer het woord politiek laten vallen ... Ook toen was het dus al van belang om wat in de lucht te blerren en te zeggen Ik wil dit, ik ben het niet eens met dat en wij staan voor zus en of dan wel te niet zo. Ach u heeft weer een korte geschiedenis les van mij gehad, door naar Piet zijn tv avond die hij graag bekritiseerd

Ook als je het niet wilt, krijg je toch via allerlei media het dagelijkse nieuws tot je. Ook als het peanuts zijn kunnen sommige nieuwsdiensten en correspondenten dat magere nieuws opschalen naar scoops en alarmerende niveaus. Laat ik me beperken tot de berichten over de gebrekkige dadendrang van het huidige kabinet. Huidig in de betekenis van dikhuidig is dit kabinet zeker. Ze laten niets los want zijn nog aan besluiten en ideeën aan het werk. Bv. over de klimaat-ellende die al bezig is en doorgaat, maar de betreffende minister kan daarover nog niets concreets te berde brengen.

Ik vergelijk het met bv. nieuws op zondagen over voetbal. Wil je in de avond naar Studio Sport kijken om lekker de eredivisie zaken te bekijken, krijg je op een onverwacht moment al vooraf uitslagen te zien of te horen, want het nieuws moet zo snel mogelijk gebracht worden. De fitnesses of belangrijke achtergrond-informatie zijn dan al niet meer belangrijk. Eigenlijk moet je alle media uitzetten van je TV, je radio en je andere apparaten en zelf je leven leven. Dat is in onze moderne en ontwikkelde tijd al vrijwel onmogelijk. Hoewel, moderne en



Waarom wil ik niet meer horen wat er via de politiek stuk aan het gaan is.

ontwikkelde tijden in deze 21^e eeuw? Primitivisme, nationalisme en moord- en doodslag blijken voor veel mensen heden ten dage belangrijker. Terug naar de middeleeuwen dus toch nog. Eigenlijk ongehoord, al dat gemoord.

Oh, terug naar de nieuwe Nederlandse regering. Deze is van plan om al het volgende te minimaliseren of af te schaffen en noemt dit beleid: Op onderwijs gekort, energietransitie stilgelegd, geen goede opvang van migranten die er al zijn, stikstofoverdaad en CO2 toename ontkend en geen internationaal protest ondersteunen bij mensenrechtenschendingen.

Zo wordt Nederland niet meer concurrerend. Er zijn tekorten aan mensen in dat onderwijs, zorgpersoneel en medicijnen, de bouwvak, elektriciteitskracht. Volgt u het zelf nog? Net als in bv. een leidende staat als de Verenigde Staten gaat het niet goed komen met kortzichtige mensen aan de leiding en kortzichtige mensen overal die de ander met een andere mening niet zien staan. Of eigenlijk wel ziet staan, maar dan om deze lui weg te vagen. De haat zingt dan daar ook vals rond en dat leidt tot een maatschappij die niet meer bezig is met onderwijs genieten en aan vooruitgang werken, maar waarvan de meesten hun poten in het zand zetten met hun talloze guns in de aanslag. Gaat dat ook overslaan naar Europa? En Rusland en China en vazallen spinnen ondertussen door aan hun giftige garen, waarmee ze bv. Afrikaanse staten al inkapselen en voor hun gevaarlijke karren spinnen en spannen.

Zijn we gewaarschuwd? Niet! Wat kunnen we doen? Ik denk door menselijker te blijven en die positievere krachten internationaal blijven uitdragen in de hoop dat we nog als mensheid bestaan in de 22^e eeuw zonder al die vernietiging rondom.

Dit delen:

Facebook

X