

Elk jaar gaan er vele legendes hemelen, bekende Nederlanders, of beroemdheden die vaak genoeg

de witte letters van Hollywood zijn gepasseerd, hoe bekend ook, allemaal hebben ze hun voetsporen

gezet in het bekend zijn, en hebben dat meestal goed voldaan, sommige denken dan helaas dat ze

God en Jezus tegelijk zijn en alles kunnen maken, maar gelukkig zijn er ook nog genoeg mensen die

dat niet denken en ook nog om de medemens denken.

Zorg dragen voor die medemens, een deel van hun vermogen delen met de armere mens, of de mens die dat geld harder nodig heeft dan die rijke bekende persoon, waarvan er veel zijn die bedragen verdienen waar 4, 5 of 6 nullen per klus niet echt veel te noemen is.

Gelukkig zijn er dit soort mensen, en of ze nu bekend zijn of niet, simpelweg de mens die om/aan

de andere mens denkt, helaas zijn er ook tal van mensen die niet om andere denken, maar enkel om

zichzelf, die mensen de dood in wensen... die mensen het liefst nooit meer willen zien en de ergste

dingen toe wensen... vandaar ook het volgende ... met een grote vraagteken.

---

Aan het einde van 2022 kwamen de geliefde overledenen die velen gekend hebben nog een keer in

de aandacht bij verschillende media.

En nieuwe doden werden ook weer bekendgemaakt.

Dat is helaas de trend van het leven dat je eens de laatste trede bereikt.

Iedereen moet maar proberen die treden ervoor zo goed als mogelijk is te belopen.

Maar dat er ook mensen bestaan die in de ogen van anderen eerder het hoekje om mogen is ook een feit.

Dat is niet echt medemenselijk, maar als die personen zelf zaken tegen diezelfde mensheid uitvoeren met desastreuze gevolgen, dan zijn er toch wel velen die een doodswens uitspreken voor die mensen.

Want zonder die mensen kan de wereld beter verder en komt die wereld er beter uit te zien.

En ik meen ook wel dat een denkverandering in zulke mensen zou helpen.

Dat hele bevolkingsmassa's bv. die machthebbers in het zadel houden is erg bedenkelijk.



Van de doden echt niets anders dan goeds namens de levenden?

Dan heb ik het bv. over mensen in Rusland, Brazilië, Iran en Myanmar.

Waar ligt de grens van acceptatie dan?

Daar moeten we verder over praten, zowel met de mensenmassa's als met die praatjesmakers die zich één doel stellen en daardoor andere doelen veronachtzamen of langs de kant van hun weg laten liggen.

Laten we hopen dat het menselijke verstand en de redelijkheid wat meer gewicht in de schaal kan

leggen in dit komende jaar 2023 en dat de wereld er dan weer wat beter uitziet voor de mensen die

nog hele levens het liefst in voorspoed en geluk op onze eigen en enige aarde door willen leven.

Dit delen:

Facebook

X