

Vorige week kwam het slechte nieuws naar voren dat Trump de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen...

Bij mij reist de vraag dan, "Hoe kan het dat zo'n man die voor van alles en nog wat vervolgt wordt en de zaakjes ook tijdens zijn vorige presidentsjaren en zelfs daarna niet even goed regelde als hij ons liet denken weer president worden?" ... Hoe ... Hoe kan het?

Ik zeg eerlijk, Biden was zeker geen goede tegenkandidaat, dat was aan alles te merken, maar vooral om het feit dat de man te oud is.

Niet dat oude mensen geen president kunnen zijn, maar als jonger ook een goede kans kan krijgen, zou ik het liever een jonger iemand gunnen, maar in deze, alles behalve Trump dan, hoewel die is na dit presidentstermijn ook bovenbejaard.

Ook al zullen we er in Nederland niet zoveel van merken als in Amerika zelf, toch leven we mee met de Amerikanen die nu gepakt gaan worden op het niet stemmen op hem, of wat dan ook!

Wat zal het bijvoorbeeld voor gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Denk daar maar even rustig over na!

Allerlei verkiezingen in de wereld blijven na elkaar doorbuitelen. De ene keer wint een vrouw het van een man zoals in Moldavië. Zijn we blij dat dat landje richting Europese Unie koos. Daarentegen won in Amerika een man, zowel misdadiger als uitbuiters, het bij de verkiezingen daar van een vrouw, die zowel een rolmodel voor emancipatie als een kandidaat met te weinig benoemde doelen is om daar nu al de verkiezing tot president te winnen.

Er zijn nu in dit jaar 2024 duidelijke tendensen te zien. Mensen stemmen vaak voor eigen gewin, ook als dat op de langere termijn voor meer verlies gaat zorgen. In vele landen stemmen de mensen in de lagere loonschalen voor de vaak heel rijke kandidaten die veel beloven, maar ook niet verder kijken dan de rits van hun portemonnee. Angst regeert. Via nepnieuws en door zelf je hoofd als een struisvogel in de te droge of de te natte of de te vergiftigde of al onvruchtbare grond te stoppen is hier wel de grootste gemene deler. En die is en wordt echt gemeen in onze al nabije toekomst.

Natuurrampen en oorlogen ontstaan en schijnen te blijven. Dan kun je wel 'moordenaar' roepen naar je koning of deze of gene dictator boycotten, maar dat helpt echt niet.

Een realistischere politiek met andere leiders dient op te moeten staan om allerlei problemen en rampen stil te laten gaan staan. Dit moeten de volkeren van alle landen maar gaan



Tegenstellingen in de wereldpolitiek zijn tekenen tegen vooruitgang

begrijpen. Dat we samen moeten zorgen voor een planeet met voldoende oerwouden, natuurgebieden en landbouwgebieden en...schoon water. De beschikbare gelden hiervoor zijn heus wel als die niet meer worden opgesoupeerd door oorlogen en de te rijken onder ons. Pas dan zullen verkiezingen worden gewonnen door zieners met een visie als de stemmers teruggekomen zijn van hun angsten en complot-theorieën door de harde feiten die onze planeet nu al treffen. Helaas zal het wat jaren duren, maar in die jaren zijn er gelukkig steeds meer mensen die met betere plannen voor de overleefbaarheid van onze aarde al bezig zijn. Nu nog de politici en oorlogsgekken zover krijgen dat die ook mee gaan doen voor een toekomstbestendige planeet voor ons en onze kinderen en alle dieren en planten.

Dit delen:

Facebook

X