

Zometeen tijdens cabaret gaat cabaretier Wouter Monden al even stilstaan bij de komende 4 jaar, maar of het nu de 4 van Trump of van Elon gaan worden, dat is een hele grote vraag.

Elon is hierin tenslotte de grote geldsmijter.

En als je het mij vraagt is nu al een grote groep klaar met het verhaal Trump, daar hoeft hij trouwens heel weinig voor te doen, want veel mensen waren 4 jaar terug al klaar met die man.

De vraag, hoe kan je het leuk houden voor al je inwoners, heeft als antwoord, in ieder geval niet doen zoals Trump doet, de een plezieren, maar de ander pijn en verdriet doen.

Tik Tok mag niet meer in Amerika, er wordt gedacht dat er technische spionage achter zit uit het oosten, maar of het waar is weet niemand, maar meneer Trump heeft gelijk zijn woordje klaar, die gaat er wel weer wat aan doen dat mensen toch weer kunnen Tikken op hun Tok. Een duidelijk gevalletje van 'het ei wil wijzer zijn dan de kip'.

---

Waarmee zijn we dan klaar dan, hoor ik u meteen denken.

Laten we eens wat positiever over het fenomeen Trump praten en denken.

De man heeft al 4 jaar huisgehouden in de wereld, gelukkig niet met oorlogen want dat is niet origineel meer.

Maar wat heeft ie dan bereikt?

Dat we hem afzichtelijk vinden omdat hij de Engelse Koningin in de weg liep bij een defilé.

En omdat hij aan vrouwen zit die dat niet pikken en dat hij die dan met een paar ton afkoopt of eigenlijk duur betaalt om ze als hoer neer te zetten.

Dan zou je als vrouw zo'n toelage eigenlijk moeten afwijzen.

En dat deze E.S. Trump, Emeritus Snotaap Trump, oftewel STUMPER, hier ook nog allemaal

aandacht voor krijgt.

Dat de Republikeinen dit allemaal maar door die ene man laten gebeuren is nog eigenlijk wel erger dan dat ze toelaten dat zo'n charlatan het voortouw neemt en dat niemand maar ook aan een strengetje van dat voortouw terugtrekt in die partij.

Waarschijnlijk omdat de macht corrumpert.

Het heeft al helemaal niets meer met democratische waarden te maken als een meneertje in de microfoon zijn nachtmerries en ideeën mag spuien voor de wereld.

Dat durft hij best, want er wordt hem geen strobreed in de weg gelegd.

Hij heeft plots bedacht dat hij de twee grote Amerikaanse buurlanden wil annexeren, Canada en Groenland.

Dat is deel van zijn geheime doel, concurreren met Poetin, die andere ouwe lul die zijn volk onderdrukt met tal van leugens.

Die heeft daar geen eens wat pechbedrijven voor nodig.

Zo kan Trump de geschiedenisboeken ingaan om na zijn dood nog herinnerd te worden.

Want dat lijkt zijn nog enige doel.

Want we weten beter wie de potentaten waren in de wereldgeschiedenis dan wie de uitvinders waren. Omdat daar natuurlijk zoveel van is terug te vinden.

Ik vind het veel belangrijker wie de wc-rol heeft uitgevonden of wie de lucifer bedacht heeft.

Dat Stumper Trump nog wat golf speelt is ook alleen maar uit verveling en een maskerade om fit te lijken. Het meest ergerlijke is toch wel dat een democratie als de Verenigde Staten van Amerika zich nu manifesteert als een dictatuur met een machthebber die niets ontwikkelt vanuit een democratisch

stelsel met ideeën en besluiten en stemmingen, maar waar de dictator zich heeft omringd met vazallen, volgers en lafaards die meebuigen met hun machthebber.

We laten het maar weer gebeuren.

Nog vier jaar overleven dus.

Dit delen:

Facebook

X