



Kan dit nog : Oorlogsboeken? WO II is al 77 jaar geleden.



cultuur

Kan dit nog : Oorlogsboeken? WO II is al 77 jaar geleden.

Play Episode Pause Episode

Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds

00:00 / 5:19

Subscribe Delen

RSS Feed

<https://www.>

Delen

Link

<https://www.>

Embed

`<blockquote`

Oorlogsboeken, u moet er maar van houden?

Ik kan een bepaald groep mensen indenken die dit nog wel fijn vinden om te lezen om een beetje rare opvallende manier.

Mensen die in een depressie zitten en even willen voelen dat hun het allemaal niet zo erg hebben, en dan maar een boek over oorlog, de dood, of verderf gaat lezen, om toch even te merken dat die gene het allemaal gelukkig nog niet ZÓ erg heeft.

Maar laatst keek ik naar een interview dat ging over de schoollessen "geschiedenis" en dat daar niet zo ontzettend veel aandacht meer aan besteed werd.. en ook al heb ik zelf niet super veel met geschiedenis, toch vind ik dat wel heel jammer want het is wel goed dat we de kennis van het verleden in stand houden.

Anders krijgen we later ooit een vraag, hoe was dat en dat vroeger geregeld, of hoe leefde de mensen tijdens de eerste en tweede wereldoorlog, en dan kunnen we daar simpelweg geen antwoord meer op geven omdat daar op school geen les meer in gegeven wordt.

Ergens kan je dan bedenken,,, “ Gelukkig zijn er nog schrijvers” mensen die schrijven over die oorlogen,
boeken die je dan nog eens in kan duiken om nog even mee te krijgen, hoe erg het er toen aan toe ging, maar ook hoe een strijders we waren en we het er als land echt niet zomaar bij lieten zitten, gelukkig maar!
Anders zag ons land er heel anders uit dan hoe het er nu uit ziet en aan toe gaat!
Nee ik zeg “ Gelukkig Kan dit nog Oorlogsboeken ... WO II is al 77 jaar geleden Ja ?? Dus?

Vandaag de tweede bespreking van drie goede oorlogsboeken.
Het oorlog voeren blijft een eigenaardige eigenschap van de mensheid. Vernietiging vanwege een principe in plaats van samenwerken en opbouwen.
Vaak lees je goede oorlogsboeken in een ruk uit.
Het zal niet zo verbazen: ik heb een behoorlijke fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Ik ben niet de enige.
De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog blijft.
Hoewel de verwachting was dat we het langzaam zouden gaan loslaten – de meeste mensen die de oorlog meemaakten, zijn dood – blijkt het tegendeel het geval.
Zo voelen veel mensen nu toch weer de behoefte om iets over oorlog te lezen.
Nu enkele boekentips over oorlogsverhalen die vaak zorgen voor begrip voor andere mensen en hun problemen.
Drie oorlogsboeken komen nu voorbij waarvan de eerste twee ook leesbaar zijn voor middelbare scholieren.
die je in één ruk uitleest zijn:
De jongen die ontsnapte door – Lindsay Hawdon
Oostenrijk, 1942. De 8-jarige Jakob, een halfbloed zigeunerjongen, rent het bos in met in de ene hand een steen, in de andere een houten kistje.
Zijn ouders zijn zojuist voor zijn ogen neergeschoten.
Ene Markus vindt hem laat hem onderduiken.
De schrijfster mengt flarden uit de geschiedenis der zigeuners in het relaas.
Het lot van de zigeuners tijdens de Holocaust is een stil drama waar we te weinig van afweten.

Het verleden en het heden van de hoofdpersoon raken elkaar in het verloop van Jacobs verdere leven.

Warm familie-epos én droevig oorlogsverhaal ineen.

Oordeel: Een boek over discriminatie met jeugdige hoofdpersoon, waardoor dit boek ook geschikt is voor middelbare scholieren,

. Oorlogskind door – Mechtild Borrmann

De jonge Hanno Dietz probeert vlak na WO II met zijn moeder en zusje te overleven in platgebombardeerd Hamburg.

Op een dag vindt hij tussen het puin een dode vrouw en een klein stil jongetje.

Hanno neemt de jongen mee en deze groeit op in het gezin Dietz.

Heel veel later pas ontdekt Hanno ook gepleegde misdaden tegen zijn eigen familie, waarin leden van die familie niet brandschoon blijken.

Oordeel: ‘Een ijzersterke roman vol spanning, waarin fictie en historische feiten prachtig worden vermengd.’

Het boek der kampen – door Jan van Eck en Sis van Eeckhout

Dit is een veel gezocht overzichtsboek van de namen en plaatsen van de vele kampen en hun functies die in het toenmalige Duitsland vóór en in WO II aangelegd werden..

Een noodzakelijk boek en al lezend wordt u als lezer gewaar van deze verschrikkelijke werkelijkheid die een uitvloeisel was van een conferentie van de SS-elite waarin dit plan zijn oorsprong vond.

In een woord: Huiveringwekkend.

Behalve shockerend en confronterend wordt dit boek gezien als hét monumentale standaardwerk en meest complete overzicht van de Duitse concentratie- en uitroeiingskampen tijdens WOII.

Het meest gezochte antiquarische boek is sinds 2014 weer in een herdruk uitgebracht.

Oordeel: Dit Nooit Meer

Dit delen:

Facebook

X