



Hoe kan het dat mensen steeds in hokjes worden gezet waar ze niet uit mogen.

Sinds 15 maart presenteert Carlo Boszhard samen met zijn vaste panelleden Nikkie de Jager en Fred van Leer weer het RTL4 programma Make up Your Mind.

Met als serieuze drag jury ChelseaBoy, Nickie Nicole, Vanessa van Cartier, Tabitha en hun voorzitter Envy Peru.

De kijker van dit programma weet dat de juryleden allemaal mannen zijn, maar toch door de kleding, styling en make up vooral vraag je je soms wel eens af of het toch niet echte dames zijn.

En dat geldt net zo voor de BN'ers die optreden als Drag en waar dan de panelleden Nikkie en Fred samen met 2 gast panelleden van moeten raden wie er achter de drag kleding en make up schuil gaat. En ik kan je vertellen dat is best lastig.

Ik kijk het programma ook erg graag en heb tot nu toe dit seizoen 1 persoon geraden en de mystery queen van deze week toevallig ook maar die lag er wel heel dicht op met uiterlijk, en als je nadenkt ook met de naam en het kostuum dat ze aanhad, ik zeg enkel Anne Annabella Anastasia, was haar naam en ze liep als schaapsherder en had een schaapje als ketting om haar hals.

Ik noem bewust geen namen omdat dit programma vaak ook uitgestelde kijkers heeft, mensen die later kijken of alle uitzendingen in 1x bingen.

Het nadeel is alleen dat je dan heel erg uit moet kijken met je social media en alle nieuws en vooral roddel kanalen die er zijn, want voor je het weet krijg je de scoop binnen die je niet had gehoopt te krijgen, en weet je bijvoorbeeld dat Jan de Hoop ook een rolletje had. Ja Jan ik volg jou ook en zag dus het filmpje van jouw weg naar het programma.

Dat is dan weer minder, maar ach, laten we het dan maar gewoon op de lineaire tv kijken LIVE, althans, semi live, het is nooit helemaal live dit soort programma's.

Maar erg leuk om te zien en het belangrijkste om meer sympathie te krijgen richting mensen die drag zijn of die zich anders voelen dan een gemiddeld mens.

Want laten we eerlijk zijn, die sympathie en empathie is er nog langgggggggggggggg niet bij iedereen, ik heb zelfs het idee dat het met de dag steeds minder wordt, terwijl we ooit zo meelevend en meedenkend waren met onze medemens, althans zo leek het, in vergelijking met andere landen.

Dan rijst mij de vraag ... Hoe kan het dat mensen steeds in hokjes worden gezet waar ze niet uit mogen.

---

De ideologie, die volgens mij geen ideologie is, is deze: Er zijn mensen die vanuit religieuze motieven en ook haatmotieven of angstmotieven andere groepen mensen isoleren en zo typeren dat ze negatief neergezet worden en zelfs als een gevaar voor de mensheid worden gehouden.

Al is het maar een soms wel klein deel van die mensheid die meent dat zij tot de beste mensen of zelfs de uitverkorenen horen.

Ik geef wat voorbeelden die de argumenten van de hokjesgeest adepten meteen onderuit haalt.

Zoals het feit dat men nu beter weet dat een deel van de mensen die eerst natuurlijk geboren worden soms met geslachtskenmerken ter wereld komen die dus van beide geslachten enkele kenmerken hebben.

Zij zijn zo geboren en daarom moeten zij ook geaccepteerd worden.

Hetzelfde ongeveer gaat het men mensen die zelf ervaren dat ze eerder verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht.

Dat komt doordat ieder mens toch wat anders in elkaar zit.

We kennen genoeg voorbeelden.

Mensen die te dik zijn in bepaalde ogen, mensen die heel lang zijn geworden.

Mensen met afwijkende neuzen, haarkleuren en ga zo maar door.

Waarom kan een deel van de mensheid deze verscheidenheid niet accepteren?

Daardoor kunnen we de miljarden mensen zelfs uit elkaar houden.

Wat zou het zijn als we identiek zouden zijn.

Dan zouden we wel zelf kenmerken gaan invoeren als een nummer of een stip van een bepaalde kleur op het voorhoofd.

Voordat dit relaas te lang wordt zal ik met een simpel voorbeeld aangeven waarom de haters of discrimineerders aan het kortste eind dienen te trekken.

Een transgender heeft net als andere mensen uitgangen waar de reststoffen door naar buiten moeten. Daarin zijn ze zelfs gelijk aan de andere mensen!



Hoe kan het dat mensen steeds in hokjes worden gezet waar ze niet uit mogen.

Waarom zouden die niet in openbare toiletten mogen komen.

Deze vervelende hatende mensen met hun verwrongen mensbeelden kunnen daar echt niet tegenop, behalve als bepaalde leiders zulke mensen eigenschappen toedichten die ze niet hebben als dat sommigen van die iets afwijkenden gevaarlijk zouden zijn voor hen.

Of dat ze magische krachten hebben als albino's en dan maar dood moeten.

Als dit al niet opgelost kan worden dan is de mensheid nog steeds niet een geëmancipeerde mensheid.

Dit delen:

Facebook

X