



Historische voorspellingen gaan wel op, maar leren we ervan?

@bas-van-zetten

Ik las laatst toen ik er door een collega op gewezen werd, dat ze sinds vorige week in België weer geadviseerd wordt om mondkapjes te gaan dragen, dit is voornamelijk om verdere grote verspreiding van het huidig heersende griepvirus te voorkomen.

Toen ik dat hoorde en dus ook las dacht ik eigenlijk gelijk, wat denken ze dan?

Dat dat gaat werken?

Hadden we een paar jaar terug niet heel totale bewijs dat vooral een “advies-plicht” totaal niet werkt?

Het is of JA of NEE, of WEL of NIET, of VERPLICHTEN of LATEN GAAN.

Het is nu enkel in België zo omdat daar ze ziekenhuizen al voller komen te zitten door het heersende virus.

Maar mocht het zo ver komen dat het in Nederland ook naar een heftige kant gaat , Alstublieft tweede kamer, Kabinet, Ministeries iedereen die een IQ hoger heeft als 1 en een soort van machtspositie heeft, maak het niet een advies-plicht, maar verplicht het gewoon vanaf moment 1.

Ik ben geen fan van mondkapjes, dat heb ik wel gemerkt, maar het houdt wel zeker verdere besmettingen tegen, het virus en alles wat je uit hoest en proest blijft tenslotte bij jezelf, en gaat mede door het goed dragen van het kapje, niet naar een andere naast of voor je.

Denk je goed in, we zitten, lopen, staan, nu weer hutje op mutje, ik hoorde toen in naar het Top 2000 café ging in december, dat we met z'n allen even door moesten lopen in de rij, en dichter tegen elkaar aan moesten staan met ja nu komt ie de slag zin “HET MAG WEER” ...

Tja, december, niet voor niks een maand met de letter R, dus vitamine tekort, dus ziekteverwekker wat betreft griep en aanverwante virussen.

De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen, hoeft... ja dus niet eigenwijs gaan doen als het niet nodig is, en gewoon doen wat gevraagd wordt.

Maar voor nu hopen we dat alles goed zal verlopen en er niks aan de hand is.

We hebben het hier over een voorbeeld wat door allerlei oorzaken wel een werkelijkheid van heb ik jou daar in gang heeft gezet en hopelijk niet door blijft zetten.

In 1934 stelde de Duitse schrijver Hans Henny Jahn al het volgende: De leefomstandigheden zullen snel veranderen in en op de wereld.

Als de mensheid niet gaat afzien van hun tomeloze voortplanting, dan maakt het mij niet uit of zij dat doet bij 3 of 30 miljard aardbewoners.

Er zijn er nu al 2 miljard.

Hoe hoger het aantal, hoe hoger de ramp.

En dan ook een steeds grotere kans op oorlog.

Hoort u het, die schreef de man al in 1934 toen een meneer Hitler de macht in Duitsland had gegrepen.

Dan moet de Europese mens sterk genoeg blijven om de mensen in de koloniën er onder te blijven houden. Zij kunnen met hun wapenmachines de weerstand blijvend breken.

Denk aan de mitrailleur bv. ook staat de mensheid nu op het punt datgene uit te roeien wat op natuurlijke wijze tot wasdom is gekomen.

En dat wat verdwijnt kan die mens niet weten na te bootsen of kunnen vervangen.

Denk hierbij slechts aan den grasspriet.

Het wordt tijd dan de mensen in onze tijd tijdig hun barmhartigheid en zelfbeheersing gaan tonen.

Want bv. negers en indianen zijn echt niet het vuil onder de schoenen van de withuiden!

Het zal heel slecht gaan aflopen als de ego's die opgeblazen door narcisme en verdorven credo's het voor het zeggen blijven houden.

Velen zullen mij een dwaas noemen.

Ik hoop dat de meerderheid ook die dwazen zullen blijven en hier tegenin zullen blijven gaan.

Ik hoop dat deze nog heel erg actuele waarheid met de nadruk op 'erg' goed begrepen wordt in 2024, dus dik negentig jaar na dit 1934 in het leven van Hans Henny Jahn.

Het is echt waar en tegelijkertijd erg angstaanjagend geworden dat we met ons teveel aan mensen het niet kunnen keren voor het echt te laat is.

KEER HET TIJ EN DOE DAT SAMEN MET MIJ EN JIJ ERBIJ.

Dit delen:

Facebook

X