

@bas-van-zetten

Als men gevraagd wordt wat Halloween nu precies inhoud dan is het eerste dat gezegd wordt... dat de kinderen langs de deuren gaan en dan roepen "TRICK OR TREATS!" ofwel de kids gaan langs de deuren voor zoete of zoute lekkernij, krijgen hun emmertje gevuld, en gaan verkleed als "eng monster, spook of ander angstaanjagend figuur" .

Is dit dan ook de hele gedachte achter halloween?

Nou ik kan u eerlijk zeggen ... NEE!

Dit is eigenlijk de laatste verbastering van Halloween... dat de volwassenen er zo min mogelijk mee doen, ja meelopen met die kids die op versnaperingsjacht gaan, maar de ouder die mee loopt is meestal verkleed als zichzelf... vaak ook angstaanjagend genoeg.

Halloween is een jaarlijks terugkerende feestdag dat op 31 oktober valt. De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november.

Zoals misschien wel bekend is, begint niet overal het jaar op 1 januari, zo begint de Keltische kalender op 1 november waarmee dus 31 oktober oudejaarsavond is. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of Samhain (uitspraak Saun), dat ook het Ierse woord is geworden voor de maand november. Er zijn geen aanwijzingen dat er aan dit feest aan het einde van de zomer bepaalde cultische of rituele gebruiken waren verbonden.

In de 9e eeuw vierden Frankische en Engelse christenen Allerheiligen op 1 november, terwijl men in Ierland Allerheiligen op 20 april vierde. In de loop van de tijd ontstonden er allerlei christelijke gewoontes.

Op Allerzielen dat op 2 november valt, gingen in lompen gehulde christenen de dorpen rond en bedelden om zielencake ook wel brood met krenten. Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding



HALLOWEEN part 1 - Hoe het ooit is begonnen.

uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De eerder besproken en nu dus bekende trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn oorsprong.

Het verband tussen Samhain en Halloween werd pas in de 19e eeuw gelegd. Veel hedendaagse etnologen hebben deze theorie verworpen. Halloween is als dodenfeest een recent verschijnsel en het huidige griezelfeest is niet ouder dan de jaren zeventig van de vorige eeuw, zo stellen zij. Dat Halloween met het heidens verleden wordt geassocieerd zou te maken hebben met de toenemende populariteit van het neopaganisme, zoals wicca. Straks volgt deel 2, en dat gaat over hoe Halloween gevierd wordt en gezien wordt in bijvoorbeeld ons land, maar ook in de Verenigde Staten.

En ook films en muziek is er zat rondom Halloween, zo zijn er films als Halloween 1 tot en met 6, The Haunted Mansion, Goosebumps, en IT.

En de muziek die draaien wij graag voor u ... Kijkt u uit voor het groene hersenloze monster!

Dit delen:

Facebook

X