

U kent het wel, het luide gepraat, luid of niet luid getelefoneer, jengelende kinderen, giechelende jongeren, hangjongeren, mensen die hun socials of hun muziek willen luisteren zonder oordopjes in.

En zo kan ik nog wel uren door gaan. Ofwel

Voor iedereen die wel eens met het ov reist zal alles wat ik ga zeggen erg bekend voor komen.

Ik wil het namelijk hebben over het A-sociale gedrag in het OV.

En dan heb ik het niet over mensen die hun koptelefoon of oortjes net iets te hard hebben staan, want dat is voor mij in ieder geval de kleinste irritatie punt.

Ik denk dat een van de grote irritatiepunten in het algemeen is, iemand die al bellend het vervoermiddel in komt lopen, en vervolgens zwijgt of brabbelt naar de bestuurder, chauffeur of conducteur ter plaatse. Zeg die persoon dan even normaal gedag en hou die telefoon even van je hoofd af. Je hoeft niet altijd verbonden te zijn met alle digitale middelen, zorg dat je in het ov even enkel verbonden staat met jezelf, eventueel met je mede reiziger en de natuur om je heen. De natuur die vooral in onze gemeente en in mijn omgeving, 't Gooi, heel mooi is, prachtige heidevelden afgewisseld met luxe villa's waar je je aan kan vergapen en zou wensen dat je zelf ooit zo iets kon bezitten of bewonen.

Even terugkomende op dit irritatiepunt, want het is niet alleen irritant voor de chauffeur of conducteur dat je die persoon geen gedag zegt, of half vanaf je telefoon iets brabbelt. Maar het is voor je medereiziger ook nog eens vervelend. Ik kom niet het ov in om het gebrabbel, of het nu Nederlandstalig of weet ik veel welke taal dan ook is, aan te horen. Tuurlijk als je met z'n 2en naast elkaar zit dan snap ik dat je met elkaar praat, maar ook daar zitten decibel grenzen aan. Hoewel dat heel breed genomen wordt, want de één vind volume burenruzie nog normaal, en de ander vind fluistervolume al te hard.

Ik kan er kort en krachtig over zijn er zijn een hoop irritaties in het ov te vinden. Maar ik denk dat al het overbodige geluid en daarbij dus ook het luid met elkaar praten of het telefoneren ... OF NOG ERGER ... Telefoneren met dan de gene die je belt op SPEAKER!!!! WHY??? Moeten we die persoon dan ook nog horen? Dat dus voor veel irritaties zorgt, maar waar wel heel makkelijk aan te werken is. Gewoon even geen telefoon gesprek tenzij het in noodgevallen echt niet anders kan. Maar dat ene werkoverleg, of je morning call met je bestie, kan ook thuis, op je werk of elders buiten al het ov om.

Ohja en mensen, als je die persoon aan je telefoon , of gewoon de muziek of de socials op je telefoon goed wil horen.. dan bij deze de gouden tip ... Koop een koptelefoon of oortjes zodat



De oude popliedjes moeten gered worden.

je daar in ieder geval niemand mee lastig valt, want ook dat kan knap aso zijn!