

Het is weer Lente, het is weer ... mooi weer ..

En de eerste dag dat het maar wat graadjes warmer is zie ik gelijk alle enthousiastelingen met korte broeken, korte mauwen, zonnebrillen en petjes en een picknickmand om aan het water of in het park in de buurt te gaan picknicken.

De mensch is soms totaal gestoord zou de een zeggen, de ander noemt het "de genieter", wat je er ook van vind, het weer is en blijft een lastig ding en is nooit helemaal betrouwbaar, denk je dat het prachtig weer is, heb je je balkon of tuin helemaal zon klaar in gericht, wil je gaan zitten, betreft de lucht op eens en gaat het stortregenen. Welkom in Nederland is dan wel eens het gezegde.

Echt wennen aan ons weer kunnen en zullen we nooit, dan weer warm, dan weer regen, onguur en koud weer. Maar ach ook van koud en regenachtig weer kan je genieten, ook dan zijn er dingen die meer tot z'n recht komen dan bij het droge zonnige weer, ga de natuur maar eens in als zo'n echt ANWB koppel en zie eens hoe je kunt genieten van al het moois in het bos of misschien wel aan het strand! Ga er eens op uit, maar ga dan niet met z'n allen naar dezelfde plek.

---

Even over de veranderende weersomstandigheden. Daar hebben veel mensen op gewacht. Er wordt veel gemeld over de sterk veranderende weersomstandigheden in de nabije toekomst. Maar als het weer ons bevalt zoals bij wat matige vorst of fijne lentetemperaturen, dan wordt er niet echt over geklaagd. Veel planten, bloemen en dieren zijn er wat eerder bij met groeien en aankomen uit andere oorden zoals de vogels. Geniet ervan en we passen ons wel altijd aan.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat bepaalde weerszaken die terugkeren nu meer gewoon zijn dan dat we eerst dachten. Valencia is voor de tweede keer in korte tijd overstroomd. Wordt dit dan gewoon? De gletsjers glijden weg in de rivieren en de zeeën. Ik zag dat bergbewoners steeds diepere trappen aanlegden om toeristen nog een kans te gunnen om op of naast een gletsjer-rest te kunnen lopen. Dat is dan een dubbele omgekeerde wereld omdat de trappen naar beneden gaan en de gletsjer verdwijnt.

Toen dacht ik dat het pas echt tot mensen zal gaan doordringen als het alleen maar overal hard gaat plenzen en als er helemaal geen gletsjers en sneeuw meer aanwezig zijn en de trappen er voor Jan Houtrot bijhangen. Dat dan de mensen pas willen inzien dat we er wat aan moeten doen via veel geld uittrekken om bv. zoetwatermachines te maken om de opgedroogde rivieren te vervangen. Het water gaat dan niet van het land naar de zee, maar andersom via persleidingen.

Maar of we geld genoeg hiervoor voor de mensheid zullen hebben valt te bezien. Overal lijkt wel steeds meer geld voor nodig te zijn. En als klap op de vuurpijl of raket of bomdrone moeten we door weer andere snel veranderende en verslechterende omstandigheden miljarden en miljarden uit gaan geven voor vervuilende bewapenings-sytemen om gekken uit andere landen tegen te houden. Dit om zoveel mensen en geld verslindende oorlogen te moeten en te kunnen voeren. We kunnen beter de aangetaste wereldleiders die hiervoor vooral verantwoordelijk voor zijn eens en voor altijd vastzetten aan de op te richten schandpalen. Er zijn toch zeker meer verstandige mensen, ook in die landen die dan toch , excusez le mot, weer meer in het geweer moeten komen.

Als we niets doen gaan we na het mekaar beschieten ook nog wel dood aan het niets meer kunnen begieten.