

Ik ga bij deze een lees tip geven.

Ik ben zelf niet zo'n lees fan, maar er zijn bepaalde type boeken waarvan ik wel kan begrijpen dat het in ieder geval leesbaarder is.

Fotoboeken bijvoorbeeld... en dan bedoel ik dus niet het boek waar je je vakantie foto's in plaatst, maar boeken met foto's en illustraties. Zo brengt Ype Driessen bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd een nieuwe boek uit onder de naam van zijn Fotostrips die hij onder andere voor het Parool maakt en dan bundelt als boek. Het zijn plaatjes met tekstwolken ... Dat kan makkelijk en vermakelijk zijn.

Maar zoals de vaste luisteraar misschien wel weet, ik ben best wel fan van Paul Haenen, en ook hij heeft meerdere boeken uitgebracht, mijn tip hier in is het boek "Ik heb bekend" Het is een boek en zegt dag! .. eh nee Het is Pauls dagboek, althans fragmenten er van, waarin je door Pauls jonge jaren heen gaat, bijvoorbeeld hoe zijn leven toen was met een moeder die straatvrees had, hoe hij uit de kast kwam en hoe het voelde voor hem, en zijn eerste sollicitaties bij de landelijke omroepen, en zijn eerste stappen in de media.

Dit en nog veel meer informatie te vinden op bettyasfalt.nl

Is lezen leuk... niet altijd, soms moet het , maar kunnen we het leuker maken?

Ja, op deze manieren zeker wel, voor ieder is een boek te bedenken!

De Boekenweek die van woensdag 12 tot en met zaterdag 23 maart woedt of heerst of bezig is nodigt uit om eens wat te lezen. Voor de niet zo ervaren lezers of diegenen die na de middelbare school niet meer lezen omdat het daar vooral moest heb ik hier wat tips om dat weer eens te gaan doen. Ondanks de verlokkingen van het mobieltje en de constante stroom aan informatie en ontspanning zijn er ook sites te vinden die het lezen aanmoedigen. Typ het woord lezen in en je vindt op het web leuke mensen die wat van dit lezen afweten. Je kunt boeken grofweg indelen in verzonden verhalen wat ook wel Fictie heet en Echt gebeurd, wat je dan ook heel erg kan aanspreken.

Iedereen verveelt zich wel eens. Dus hier wat aanwijzingen om toch maar eens te beginnen aan lezen van een boek. Een leuk praktisch voorbeeld is het feit dat mensen die van sport houden massaal de boeken over bv. wielrennen en voetballers zijn gaan kopen. Want ze zagen op tv of een chatbox of waar dan ook dat er mensen zijn, schrijvers dus, die jou daar meer over kunnen vertellen dan jij zelf al weet. Een mooi begin om voor een sportverhaal te kiezen. Een verhaal van anderen over wat jou wel kan bekoren. Zo zijn er vele categorieën aan te stippen en uit te kiezen. Zoals Geschiedenis, Biografieën, Familiegebeurtenissen, Oorlog en de invloed daarvan op individuen, over Natuur en Reizen. Enzovoorts. Talloze

boeken zijn beschikbaar en wie weet ga je het lezen waarderen en krijgt lezen een rustgevende plek in je leven en dagbesteding. Hier die tips:

Tip 1: Bedenk een onderwerp waar je wat meer van wilt weten. Bv. omdat je zoiets zelf hebt meegemaakt. Zoals het liefdesverdriet of een ziekte. Of over een beroemd persoon.

Tip 2: Koop zo'n boek. In de boekhandel of kijk eens in de alfabetische rijen in tweede kans winkels. Misschien had je al van een schrijver gehoord die goed is of waarvan de titel van dat ene boek je aanspreekt.

Tip 3: Leg zo'n boek klaar op een goede plek in je woning. Op of naast de woonkamertafel, op je nachtkastje.

Tip 4: Ga dan eens dat boek pakken op een zondagochtend of een avond dat je wel even die mobiel uit je handen kan laten. Het ontspant zelfs je ogen, want een boek heeft een groter beeld dan zo'n minischerm en je handen kun je dan alle twee gebruiken.

Tip 5: Je boek is uit. Gefeliciteerd. Praat met anderen over je avontuur met de inhoud van dit boek en zo steek je elkaar aan voor hopelijk een volgend boek. Of ga ze ruilen met medelezers.