

Het probleem om alle mensen in ons land te huisvesten.. is een al jaren lopend probleem, en lijkt enkel erger en erger te worden.

En nu kan je een hele hoop denken, maar iets wat eigenlijk gelijk in mij opkwam was, laten we dan in ieder geval een goede kurk in Nederland stoppen en hele dikke muren, zodat er van geen enkele kant in ieder geval meer iemand in kan komen die hier “zogenoemd” niet hoort.

Niks racistisch of discriminatie of wat voor term dan ook.

We moeten eerst eens zien dat we elke medelander die nu in ons land woont een normale woning toegediend kan krijgen.

Ik woon in een appartement, maar ik zeg eerlijk ik droom van een prachtige villa.

Nee, grapje van een 1 gezinswoning droom ik, met een voor en achtertuin, beetje vrij zicht zou mooi zijn, maar het iets meer los zijn van de mede mens zou soms wel fijn zijn.

Dat je niet elke zoveel minuten weer gebonk of gestamp hoort van de boven, onder linker of rechterbuur, hoe goed je het ook met ze kan vinden!

Maar ja, laten we het ook wel eerlijk bekijken, een eenling zou niet in een eengezinswoning moeten wonen, de naam zegt al genoeg.

Misschien moeten we meer met tiny houses gaan werken?

En misschien dat dan als een flat op elkaar plaatsent??

Ik weet het ook niet.

En daarnaast laten we dan ook wat aan de prijzen doen, want ik dacht dat ik voor 4 ton nog een leuke woning kon krijgen, maar FORGET IT!

Echt dus niet , droom maar lekker verder!

Of je moet heel veel geluk hebben, of naar een ander buitenland vluchten.

Maarja dan kom je daar de muren en kurken van dat land wel weer tegen.

Ach ja ..

Zolang eerst het eigen probleem maar aangepakt wordt, dat is belangrijker!

---

De toekomst blijft maar komen en soms vermengt die zich met iets wat in het verleden al eens geopperd is en zelfs bedacht en getekend.

Een plan om alle groen tussen Bodegraven, Boskoop, Waddinxveen en Gouda vol te bouwen tot een stad van zeker 400.000 inwoners.

Het landbouwgedeelte kan gedeeltelijk worden opgeheven en de tuinbouw kan met de modernste kweektechnieken ook wel bv. naar de Flevopolder.

Nu is er al een klaarliggend plan voor een splinternieuw dorp voor 8000 inwoners bij

Nieuwerkerk.

Maar dat aantal is peanuts toch met de enorme woningnood in dit landje.

En hoeveel mensen daar al bezwaar tegen aan getekend hebben helpt de beoogde oplossing ook niet. Eigenlijk kun je deze bouwplannen ook wel belachelijk vinden omdat we al te klein zijn met onze 40.000 vierkante kilometers waarin 18 miljoen mensen moeten passen.

Dan gaan we zeker ook kleinere woonunits bouwen om al die eenlingen en duo's te kunnen gaan huisvesten.

Want zelfs grote leiders of eigenlijk leiders met een heel kleine geest willen hele volkeren al verplaatsen naar elders op de aarde.

Dus kunnen ook wel bv. minstens 3 miljoen Nederlanders afreizen naar bevriende staten met ruimte als Australië en Canada.

Allemaal ideeën waar we nu nog voor weglopen, maar je moet toch wat.

Gaza met anderhalf miljoen inwoners is net als Malta met 400.000 inwoners net zo groot als twee keer ons eiland Texel.

Daar wonen nu 14.000 mensen en in het hoogseizoen maximaal 40.000 bewoners.

Dus dat zou ook nog eens Groot Texel kunnen worden en gaan heten.

Beangstigende plannen, maar dat gebeurt wel als we de plannenmakers en geldwolven hun gang laten gaan.

Dan heb ik het nog niet eens over de zaken die er allemaal ook bij nodig zijn naast de bouwmaterialen voor de woningen zoals nutsvoorzieningen met water, elektriciteit, rioleringen en warmtesystemen.

Hier bij ons in dat afgeschafte Groene Hart komen nu al extra nieuwe elektriciteitsmasten en grote windmolens te staan.

Dus wat willen de natuurliefhebbers en de boerenstand dan nog hier?

Er zullen zeker zulke ontwikkelingen in dit land in gang worden gezet totdat de wereld het helemaal niet meer op kan brengen om al die tevelen aan mensen overal te kunnen bergen en voeden.

Na de revolutionaire plannen volgen naar ons idee de rampen die nu al in gang zijn, maar waar velen hun oogkleppen voor opgezet hebben zoals overbevolking door schaarste aan leefruimten met oorlogen, hongersnoden, verdwenen diersoorten als de bijen en vult u zelf maar aan.

Zonder geboortebepanking zal de aarde zeker één grote gemene gemeente worden die al een oude naam heeft.

Namelijk Armageddon.



De oude popliedjes moeten gered worden.

Zoek dat woord maar eens op als dit u nog niets zegt.