

Wie schrok er niet wakker toen je hoorde dat de BLOKKER FAILLISEMENT HEEFT
AANGEVRAAGD?????????

Ik denk dat er weinig mensen waren die zich schuldig voelde dat ze er voorheen niet vaak kwamen en er niets kochten.

Maar vandaag de dag , en dus de afgelopen dagen dat de blokker open is, spelen ze met leuke

kortingen, waardoor het opeens vol loopt in de Blokker....

De vraag, waarom nu wel en toen niet, toen toen het echt nodig was?

Bas, ben jij al bij de blokker geweest voor een leuke korting?

Ja ik zeg eerlijk, ik ben er zelf geweest en heb wat dingen met korting gekocht, maar wel dingen die ik nodig had.

En! Er bij te vermelden dat ik er al wel vaker kwam, en zelfs heb gewerkt bij de blokker, dus mijn steentje heb ik volgens mij wel bijgedragen aan het voort bestaan van Blokker.

Ik vind het erg jammer, maar als ik dan moet zeggen "wat ik erger vind" ... dat de Blokker er straks

niet meer is, of dat er gedreigd wordt de helft van het Evertshuis te verkopen ...

Dan begin ik toch even te twijfelen, want dat laatste kan ook weer gevolgen hebben voor deze omroep.. wij zenden uit vanuit het Evertshuis, dus ook voor ons is of was er een kans dat we weg moeten.. laten we het niet hopen...

Laat ze maar demonstreren ... hoewel

Evertshuis, Ons Huis!

Kent u die uitdrukking?

Evertshuis, Ons huis!

Zo begon en duurde de demonstratie tegen de verkoop van de helft van het Evertshuis voort. Een demonstratie die begon in het Evertshuis en in loop tempo richting het Gemeentehuis ging.

Een demonstratie... die voor mijn gevoel als geen echte demonstratie voelde.

Ook al willen we allemaal dat het Evertshuis blijft, toch had ik het leuker gevonden als dan ook de officiële zitting en toespraak en discussie van de gemeenteraad, plaats vond IN het Evertshuis.

Is daar dan een grote zaal?

Mevrouw , Mijnheer, er is ruimte zat, wat dacht u van een prachtige theaterzaal?

Had als demonstranten eerst een rondje door het Evertshuis gedaan.

Had in de nok begonnen en bij elke ruimte die zou worden afgegaan kleven er steeds meer mensen aan de rij met demonstranten...

Een soort polonaise met demonstranten ... Van Links ... Naar Rechts!

In het gemeentehuis stonden na afloop geen borden met de befaamde gemeentelijke bitterballen

klaar, maar stond meneer Snollebollekes klaar om mee te doen in de polonaise.

Ik zeg u eerlijk, als dit op de elfde van de elfde had geweest dan had het eerder op een pre carnaval

feestje geleken.

Maar ja geklaag genoeg.

Het Evertshuis moet blijven, en dat er tegen gedemonstreerd wordt, is ergens ook wel goed al zeg ik

het zelf.

Nu hopen dat er ook nooit meer gedemonstreerd hoeft te worden, deze mensen hoefden in ieder geval niet weg getakeld te worden, of nat gespoten te worden met een hoge druk spuit van de

brandweer.... Saai hé?

Ik wens u nog een fijn etensmaal met spekjes of wat anders.

Dit delen:

Facebook

X