

Ik zat net toevallig een stukje van een uitzending van het ons wel bekende “DREAMSCHOOL” te kijken.

Destijds toen dat programma net bestond hebben Piet en Ik het al eens besproken in dit programma, omdat Piet in die tijd ook voor een school werkte waar jongeren een tweede kans kregen.

Piet gaf toen al aan dat het meerendeels vrijwel niet op kwam dagen.. dat vind ik al raar en zwak.. wil je een tweede kans, krijg je die tweede kans, verspil je de tweede kans.

Das al 3x het woord tweede kans, daar gaan wij ook graag heen, van die winkels waar je voor de gemiddelde mens “troep” vind.. en voor de andere weer waardevolle artikelen zijn.

Maar daar wou ik het niet over hebben, het ging mij meer om het feit dat je gelijk de jongeren spreektaal voorbij hoort komen.

En die is niet altijd even lieflijk, zo wordt er heen en weer gesmeten met de K ziekte als het de jongeren even teveel wordt, of het allemaal even niet gaat zoals zij hadden gehoopt.

Ik zat na 1 minuut al , mag er wat minder met ziektes gesmeten worden?

Tuurlijk vroeger had je de komedie serie Oppassen waar je Tering Harry had, die zo heette omdat hij in heel veel zinnen het woord Tering gebruikte, wat ook geen fijne ziekte is, en uitspraken als “krijg toch de pest” is ook een ziekte uit het verleden, dus ja er zal altijd wel zo’n woord ten ronde gaan in de jongeren spreektaal, maar ik vind het K woord nogal hard overkomen gezien er op dit moment heel veel mensen aan lijden en de laatste tijd ook helaas heel veel aan overlijden.

Dus ja een beetje minder mag wel.

Dan liever woorden als Bro, Lit, Vibe, Fissa en Skeer, het laatste woord heeft dan weer meerdere betekenissen alhoewel als je het verschil tussen de Vlamingen en de Hollanders mag geloven, in het Hollands is skeer iets als arm, blut, platzak, maar in de Vlaamse taal zou het ook weer vreemd of raar betekenen.

Ook al bekende woorden worden nog steeds gebruikt zoals Noob, Viben, Chill, en Random, het laatste woord is al jaren een doodnormaal woord, want random is engels voor willekeurig, en dat woord is vernederlandst we denken vaak niet meer na wat het in het Nederlands zou kunnen betekenen want dan wordt het weer zo’n saaie of cringe uitspraak.

Jo Flex en No cap, en doe vooral niet biggy! Jij bent Kaulo Vet!

En of ik Fix heb, boeieh!

---

Doordat wij allen voortleven totdat dat individueel een keer ophoudt zijn we net zo actief als maar kan. Met van alles en nog wat.

Alles verandert, ook als je het niet geheel doorhebt. Dat merk je soms pas als een andere mens je er op wijst.

Daar leven de praat- en opinieprogramma's bv. van.

Die fungeren ook wel als doorgeefluik naar ons als burgers toe.

Over die eigenste Nederlandse taal nu.

Wij zouden net als een Limburger of een Fries ook niet meteen een mens uit zeg de 16e eeuw verstaan.

In deze 21e eeuw ontluikt een nieuwe generatie die de taal niet alleen maar van de school haalt of van het gezin als dat talig aangelegd is of was.

Nee, de jeugd haalt hun taal als communicatiemiddel ook naar binnen uit andere talen door de vele nieuw Nederlanders.

Maar ook uit de schijnbaar eeuwigdurende nieuwe uitingen op allerlei media in de kleine kleurige wereld van Tiktok en andere kwaakzenders.

Er ontstaat een bepaalde straattaal die heel snel verandert of zich uitbreidt.

Taalpuristen bibberen en walgen onder elkaar vooral over de teloorgang van onze standaardtaal, Het Nederlands.

Een voorbeeld van die verandering was bv. Een aantal jaren geleden dat men de woordjes als en dan gewoon mocht gaan toepassen wanneer men dat goed vond.

Geen verschil meer over wanneer je het ene woord mocht gebruiken of juist niet.

De laatste ontwikkeling schijnt er ook een te zijn die automatisch de schoolregels onderuit gehaald heeft in het dagelijks gebruik.

Daar komt ie.

Het woordje 'dat' is aan het sterven.

'Die' neemt de macht over.

Verzet is zinloos.

Ga er maar in mee.

Het verdriet over een verdwijnend woordje valt in het niet bij de andere verdwijningen om ons heen.

Hier een voorbeeld hoe we binnen 5 jaar waarschijnlijk praten en hier niet meer in gecorrigeerd zullen worden.

Zet uw oren schrap!

Er veranderen twee letters, dat is alles.

"Die is nu alles.

Dat zijn dood is die zijn brood.



Even tussendoor een opdatering van de Nederlandse taalontwikkelingen

En die is een ding die zeker is.

Die is zo waar als die ik moet gaan geloven.

Dit delen:

Facebook

X