

Als aanloop naar de kersttijd vertel ik u een verhaal over een onwaarschijnlijke gebeurtenis dat in deze kersttijd past en het verdient om niet vergeten te worden. dit alles vond plaats in 1959. Door het toevallig vinden of tegenkomen van drie plaatjes van deze zanggroep die uit echte paters bestond met echte instrumenten ben ik geïnteresseerd geraakt. Onlangs pas vond ik dus nog een derde single van deze Zingende paters der Franciscanen. En...dat optreden deden ze heel goed, leuk en lekker pittig. Allerlei geloven in Europa vonden het nodig om de rest der mensheid te kerstenen. Dit verhaal is ontstaan in Nederlands Nieuw Guinee in het begin van de vijftiger jaren. Onze kolonie daar bestond uit het volk der Papua's. Die moesten nodig onze lieve heer leren kennen. Ze liepen naakt en sommigen waren ook nog koppensnellers. Maar dit Nieuw Guinee was één groot oerwoud. Met een boot was het al een heel gedoe om de arme zielen daar te bezoeken. Van autowegen had men geen enkel idee. Er werd bedacht dat er een vliegtuig moest komen en er moesten vliegvelden aangelegd worden. Drie paters gingen de pilotenopleiding volgen. Dit om deze mensen te helpen in hun dagelijks leven met bv. medicijnen en om ze natuurlijk in contact te brengen met onze god. Om geld in het laatje te brengen verzoon een drietal jonge paters om met een zangshow door Nederland te trekken en dan na het concert te collecteren voor dat vliegtuig. Er waren krantenartikelen over dit initiatief. De kwaliteit van de groep kwam ene Johnny Hoes ter ore en hij nodigde de groep uit voor een plaatopname. Zo kon men even later ook een plaat kopen na het optreden met enkele liedjes van De Zingende Franciscanen zoals zij zich noemden. Het vliegtuig kwam er door de vele giften en aankopen van hun singles.

Dit delen:

Facebook



Een sterk verhaal over Franciscaner Volksliedjes met pit

X