

Je kent het misschien wel het repair café tot vorig jaar gehuisvest in het pand van de oude fietsenhandel Stolwijk waar al bijna 10 jaar de NOVA Bioscoop gehuisvest is. Momenteel is het Repair Café te vinden in het Huis van Alles Bodegraven, in de vromade. Op vaste dagen en tijden opent dit pand zijn deuren om te fungeren als “Repair Café” Hier kan men de apparaten met mankementen binnen brengen die nodig aan reparatie toe zijn, en zo hopelijk nog een 2e leven tegemoet kunnen gaan. Iets een tweede leven geven. Nog wat langer genieten van je koffiezet apparaat, die .. na een kleine schoonmaakbeurt, eigenlijk nog prima zijn werk deed. Of je waterkoker die na een ontkalkingsbeurt weer prima verwarmt en heerlijk warm smakend water voor je thee of misschien wel rijst maakt. Of een stofzuiger die na wat reinigen weer goed reinigt... Ja soms is het simpelweg goed schoonhouden van je apparaat, dan kan het nog jaren mee. Wel valt mij op dat als je 30 jaar terug een apparaat kocht, je er nu nog mee kan werken zulk kwalitatief en stevig materiaal het was, en als je datzelfde type product nu koopt, het meestal net na de garantie tijd kapot gaat en het meestal niet meer maakbaar is door alle micro chipjes en moertjes en boutjes die er in gaan. Maar het heeft ook een beetje met de luiheid te maken, en vaak ook nog eens dat een nieuw product kopen goedkoper is dan het laten maken van je huidige product. Maar ja geef de volgende keer dat iets mankementen vertoont of kapot gaat, het repair café een kans, wie weet maken de mensen daar je apparaat en geniet jij nog wat langer van je apparaat en scheelt het jou misschien weer een nieuw apparaat in kosten en bespaar je het milieu met weer een nieuw apparaat te kopen.

---

We hebben het hier over de pick-up, dat ding dat platen ronddraait en zo muziek laat horen. Is het woord pick-up hiervoor nu vanwege het feit dat je hem overal mee naar toe kan nemen of is het omdat de naald arm steeds omlaag en omhoog moet een soort van pick-up? Het is zeker beter dat je die arm niet met de hand omlaag en omhoog laat gaan, want dan

beschadig je de vinylen plaat.

Beter is om een pick-up te hebben met een automatische lift.

Ik hoor nogal eens dat huishoudens geen pick-up meer hebben.

Maar de platen zijn er vaak nog wel, bv. Op zolder tussen het stof en soms onder verfspatten.

Hoe is het mogelijk?

Dan zeg ik weleens gekscherend: Geef mij die platen dan maar, daar kunnen wij als muzikliefhebbers wel wat mee.

Een andere mogelijkheid is om een pick-up opnieuw aan te schaffen.

Tweedehands modellen uit de vorige eeuw zijn vaak nog goed en voorradig.

Er zijn ook wel nieuwere modellen, maar koop dan niet een te goedkope.

Die hebben vaak geen goede draai-snelheid en ook geen automatische lift.

Ik heb zelfs bij iemand meegemaakt dat zo'n pick-up al stilviel als de plaat nog niet aan zijn einde

was.

Kom op, draai weer eens uw platen of geef ze aan bv. ons als platenliefhebbers en ja, ik heb zo

weleens een stapel in de op zolder in de weg liggende LP's en singles mogen verwelkomen in mijn

collectie.

De gulle gever kan dan een bos bloemen krijgen of een CD met nog geliefde opnamen of een ander gul gebaar.

Dit delen:

Facebook

X