



Doen mensen nog wat aan cultuur om daarmee ook in leven te blijven?

@bas-van-zetten

Soms hoor ik mensen wel eens roepen... wat is cultuur nu eigenlijk?

Nou wel edel geboren heer of vrouw , cultuur is een enorm breed begrip, zoals we 2 weken terug

Wieteke van Dort samen met Aart Staartjes en Joost Prinsen hadden met de lied tekst 'neem de

woorden poep en pies, die zijn niet netjes, die zijn vies' ... dat kan al van groots culturele waarde

zijn.

Maar ook een museum over wel onderwerp dan ook, maar ook zelfs de muziek die je dagelijks

luistert, het tv programma dat je kijkt.

EN! Ook t gesprek dat je net met je vader of moeder had kan ook cultureel gebonden zijn.

'Wat gaan we doen dit weekend' of 'Zullen we iets leuks gaan doen vanmiddag' kan al cultureel geladen informatie zijn.

Is cultuur iets groots?

Daar is het antwoord zeker JA op!

Is cultuur altijd iets leuks?

Nee dat hoeft zeker niet, maar veel cultuur is wel op basis van vermaak gemaakt.

Maar ja als je niks aan bijvoorbeeld kunst of cabaret vind, dan zal je al snel denken 'poe dat cultuur snuiven, is ook niks aan'.

Maar nee dan kan je beter denken of zeggen 'dit onderdeel van cultuur vind ik niet zo leuk, maar laat ik mijzelf er vooral niet bij neerleggen, en mijn zoektocht naar leuke cultuur eens verbreden!

Is cultuur perse lachen?

Nee zeker niet, maar als je het geen dat je bijvoorbeeld doet of bezoekt leuk vind , zal er zeker snel een lach op je gezicht tevoorschijn getoverd kunnen worden.
Snuiftttt u met ons mee?

Overal in de wereld puilt het van de cultuur. Ieder land en iedere stam hebben hun variaties van gewoonten, religie, kleding, gebouwen en wel of niet dans en zang, want de laatste twee zijn in bepaalde gebieden op aarde verboden. Weet u wat verboden zou moeten worden? Poepen en Piesen. Dan kun je overal ongebreideld naar toe. Meer nee, er zijn figuren die zaken verbieden die net zo als die poep en pies in de mens zitten en daarin voorkomen. Dat kun je niet verbieden. Zoals men in Georgië nu weer denkt te moeten verbieden dat je als transgender geboren wordt. Dat KAN NIET GEORGIËRS! (en redneck Amerikanen). Dat is gewoon onontkoombare biologie. Net zo als dat mensen de een knap en de ander daarmee vergeleken lelijk vinden. Het lijkt er op dat als leiders iets niet bevalt of dat iets misschien te duur wordt gevonden dat dat dan in de ban wordt gedaan. Onderdrukking ligt op de loer naast machthebbertjes. Ze zijn vaak niet zo groot hoor. Veel mensen hebben hun eigen cultuur als bv. eindeloos de hele dag op beeldschermen voetbal kijken. Dan weet je dat je al het andere mist, maar daar heb je als fanatieke voetbalcultuurliefhebber dan niets mee. Mag gewoon. Er zijn er ook die niets met ballet of klassieke muziek hebben. Dat hoeft niet voor ze. Ze zijn het niet gewend, ze vinden het raar en soms zijn er negatieve termen voor in omloop gebracht, zoals bekakte muzieksoort en verwijfde danssoort. Dat dachten ze totdat een



Doen mensen nog wat aan cultuur om daarmee ook in leven te blijven?

familieid het doet of dat het ergens bij je binnenkomt. Die ruimte moet er zijn en altijd blijven; In

Contact Komen Met Vormen Van Cultuur.

Hoe kun je negatief zijn over zaken die andere mensen wel leuk vinden en dat dan in een hoek

smijten. Je mag mooi en leuk en ontroerend vinden wat je wilt , als je die andere of al die anderen

ook hun ding laat doen, het ervaren en dat men daar dan weer van genieten mag.

Daar geldt in stoppen maakt mensen gelukkiger, gezonder en rijker zonder geld. Want er is al genoeg

oorlog, er zijn al lang genoeg te weinig woningen, al lang genoeg is er te weinig samenwerking

onderling en beleving samen. Al te lang is er niet overal vrede. Voetbal wordt soms ook zomaar

oorlog genoemd. Daarom zijn alle vormen van cultuur en tijdsbesteding hierin van levensbelang en

van mensbelang.

OPEN DEUR ALS SLOT: Net zo belangrijk als eten en drinken en poepen en piesen.

Dit delen:

Facebook

X