

Als er één ding is wat ik ondertussen weet over de Russen, is dat de informatie die ze toebedeeld

krijgen over de wereld om hun heen, niet altijd de waarheid hoeft te zijn.

Dat o.a. Poetin samen met de Staats TV zender, er best nog wel eens voor kan zorgen dat de waarheid een beetje de goede kant op gedraaid wordt ...

Eigenlijk gezegd dat Poetin de goedheid zelve is, en dat alle landen om hen heen ruzie of zelfs oorlog met ze willen.. en om eerlijk te zijn.. iedereen weet hier de waarheid van, en weet dan ook dat zijn waarheid meer dan een kwart slag gedraaid is! Hoe jammer ook.

Maar waar ik vooral naar benieuwd ben, en waar ik hoop dat Piet een soort van antwoord op gaat geven, is ...

Toch maar iets over en met Rusland deze keer. Je komt er niet onderuit.

Wij horen veel over de strijd tussen de broeder- en zustersvolken der Russen en der Oekraïners.

In eerdere dagen in deze 21e eeuw wisten we wat van hun kunst.

Tsaikowski, De Hermitage, dat leuke kleurige paleis op het Rode Plein.

Het Rode Plein is nu echt rood door de al minstens 250.000 gesneuvelde Russische soldaten in deze

waanzinnige oorlog.

De grote en eigenlijk te kleine leider van dit land papt nog steeds aan met de enkele bevriende naties die hij nog heeft en die er mede debet aan zijn dat het westerse embargo niet zo goed werkt.

Wij kopen geen Russische producten meer, hoewel ik heel weinig weet van andere Russische producten buiten de zwarte balletjes van de kaviaar om.

Misschien dat er Nederlanders waren die in Russische banken investeerden of daar rekeningen hadden.

We zijn al bijna vergeten dat Russische Oligarchen onze Amsterdamse Zuidas bevolkten en daar hun

miljoenen en miljarden stalden via hun asociale witwaspraktijken.

Ik herinner me dat wij als gemiddeld niet zo rijken steeds maar meer moeten betalen voor onze abonnementen op creditcards en geen rente ontvingen op onze tegoeden.

Hoe ging dat bij die grote klanten?

Geen strobreed in de weg gelegd denk ik totdat het niet meer mocht door de eerste oorlog op het Europese vasteland sinds '45.



De Russische Cultuur ligt niet onder vuur, maar wat dan wel?

Wat denken die gewone Russen dan?

Die zijn sinds 1917 geknecht door het opgelegde eenzijdig denken en doen daar waardoor de inwoners nauwelijks zelf denken maar de heersende ideologie aanhangen.

Toen ik hoorde van het feit dat de Russische staat de familie van omgekomen soldatenjongeren beloont met een bijna jaarsalaris en een benoeming tot Staatsheld dacht ik dat daar alles met een beetje geld te verdoezelen is.

De enkele moeders die dit niet pikken worden gesmoord in de overheersende vaderlandsliefde en als

er mannen zijn die hiertegen tekeer gaan mogen ze naar een oeroude goelag-gevangenis die nog

ruimte heeft voor zulke afvallers van de heersende en knellende hiërarchie.

Weinig goeds helaas nog te melden vanuit deze Russische achterban.

Als die achterban nu eens gaat begrijpen dat de Oekraïners echt geen fascisten zijn en de leidende klik hun een te mager worstje voorhoudt, dan kan deze oorlog stoppen.

Dit delen:

Facebook

X