

Schrijft of stuurt u nog wel eens een “kaartje”?

Bijvoorbeeld als iemand jarig is, even een felicitatie per post?

Je kan er niet persoonlijk bij aanwezig zijn, maar even de persoon opbeuren met een ansicht kaart of een briefkaart, of zo’n moderne kaart die je dan al digitaal volledig invult en laat versturen via zo’n kaarten bedrijf.

En dan kan je er heden ten dage ook nog voor kiezen om gelijk bij die kaart een cadeau mee te sturen, te noemen bijvoorbeeld een ballon, een stukje chocola of een bloem of plant.

Nu ga ik er vanuit dat de briefpost, dus de echt geschreven brief, op een lijntjesvel papier niet echt veel meer verstuurd wordt, en niet heel hip is, hoewel het wel veel lef zal tonen als weer veel mensen deze manier van communiceren zou gaan gebruiken.. maar dat is enkel dromen en hopen.

Ik stuur nog regelmatig kaarten per post, zowel met verjaardagen als met kerst en waar nodig met speciale gebeurtenissen, ik zeg eerlijk, niet naar iedereen, maar wel naar veel familieleden.

Het moet ook leuk blijven, want ik geef toe het is geen goedkope hobby om zo maar te zeggen.

Alleen de kaart ben je al rond de 3,4 misschien 5 euro aan kwijt, en dan de verzending nog, nu is die vaak met kortingen en door klantzijnde verzamelde punten wel lager dan een normale postzegel, maar toch. De reden dat ik niet een goedkope kaart ergens koop en hem dan verstuur per post op eigen hand, is eigenlijk een deel uit luiheid, digitaal is toch sneller en makkelijker, maar ook omdat je met die online kaartshops iets meer keuze hebt, en die designs nog wel eens wisselen.

Ach ja waar is de tijd zou je denken ... maar ja het is en blijft duur en wordt helaas ook komend jaar niet goedkoper...

---

Naast alle ellende in wereld zijn er nog positieve zaken te melden over wat mensen ondertussen ook nog kunnen doen naast haatmails en op de verkeerde partijen stemmen. Dan helpt zo’n tariefsverhoging van de PTT of KPN zeker niet. Maar ja, we zitten in een kapitalistische knelbodywarmer.

Toch zijn er lichtpunten. De donkere dagen bevatten nog positieve feestdagen als Sinterklaas, de Kerst en het Valentijnverschijnsel. Want, dan kun je mensen een kaartje sturen. Ik las dat mensen met minder geld toch ook nog wenskaarten kopen of maken en die dan persoonlijk aan allerlei mensen gaan brengen en geven. Die postzegelduurte belemmert



De postzegel alweer duurder geworden en dit beperkt de onderlinge cohesie

wel het contact tussen mensen. Maar dan zijn er toch nog al de moderne KPN-verters als E-mail en Instagram.

En, het kan toch echt helpen om bv. voorafgaand aan de kerstdagen aan alle mensen die je kent en leuk en aardig en lief vindt toch maar die kerstkaart te sturen met die duurdere postzegel er op. Je zou ook nog zulke kaarten aan bv. foute organisaties kunnen sturen of aan burens in je wijk die je eigenlijk niet ziet zitten. Dan doe je wel mee aan een verzachting of verbetering in jouw ogen van die harde maatschappij. Een organisatie als Amnesty International stuurt ook al jaren duizenden kaarten naar gevangenen die vaak vastzitten voor iets waar wij in Nederland niet eens aan denken. Zoals zangers die een zinnetje in hun songtekst hebben geplaatst over bv. martelingen en verboden demonstraties in hun land. Het helpt en vooral om mensen aan de overkant van het denkspectrum eens te laten weten dat ze het best wel fout zien, dat onderdrukking alleen goed is voor die onderdrukkende elite en nergens anders voor. Alle mensen tellen mee en dat kunnen wij via onze wensen laten zien. Doen!

Dit delen:

Facebook

X