

Ik ga de laatste tijd met zonsondergang van mijn werk naar huis, en dat wil zeggen dat ik nu in het donker thuis kom.

Vooral sinds de tijd weer veranderd is en we gelukkig een langere nacht hadden, ook al merkte ik er weinig van, merk ik wel dat het heel snel donker lijkt te worden, het doet ook wat met jezelf als je eigenlijk de hele dag in een afgesloten ruimte, in ieder geval zonder ramen zit, en dan na je werkdag denkt nog een beetje licht buiten te zien, en het enige wat je dan ziet is eigenlijk de donkere avond en nacht.

Dat is denk ik één van de grote nadelen van de zomer en wintertijd, maar ze hebben nog steeds niet beslist of ze het nou volledig af willen gaan schaffen...

Het heeft zo z'n voor en z'n nadelen, maarja de donkere dagen breken weer aan, en dat houdt ook in dat we weer Black Friday, Sint, Kerst, en oud en nieuw voor ons kiezen krijgen..

En vooral de keuze of we het allemaal wel willen ... willen beleven, willen meemaken, willen vieren ...

Ik ben op zich altijd wel in voor een fijne decembermaand, maar heb het idee dat het altijd sneller over is dan de plezier die je er echt aan had.

Maar wij slepen u door die donkere dagen met onze fijne muziek en columns, zoals de volgende!

---

Ondanks dat mensen graag mopperen over bv. het weer is het weer in Nederland de laatste tijd best aardig te noemen. De herfstvakantie kende droge en zonnige dagen met redelijke temperaturen voor dit jaargetijde de herfst. Het speculaas en de pepernoten liggen allang weer in de etalages en de feestdagen zijn in aankomst. Dat is een mooie reden om in de nog niet failliete winkelketens te gaan winkelen. Koop nu al uw cadeautjes en presentjes voor Sint en Kerst en Nieuwjaar en de eventuele verjaardagen in uw mensenkring. Wel eerste even bedenken wat en voor wie.

Dit is een aardige tip van ons vinden wij, want dan spreid je de aankopen over een langere periode. Dat scheelt geen geld, maar wel dat u niet alles in een keer hoeft uit te geven en de volgende maand volgt er heus wel weer geld op de rekeningen. Dan kunt u uw etensbenodigdheden met bijpassende dranken nog inslaan met het nieuw aangekomen geld. U steunt de fysieke winkels, tenminste dat hopen wij, en dan bedoelen we zeker niet de postorderbedrijven die vanuit verre landen hier neergestreken zijn en veel te veel kilometers en karton gebruiken om u als klanten te bedienen. De smoes dat u geen tijd heeft voor winkelen gaat niet op. Maak daar tijd voor. Het brengt u naar buiten, naar of met andere mensen en doorbreekt de digitale dwangspiraal van al uw elektronische apparaten. Ik zag in



De donkere dagen naderen, maar er zitten voordelen in

een tv-programma iemand die er voor doorgeleerd had melden dat het heus niet alleen de kinderen zijn die 5 uur per dag naar die beeldschermmpjes staren. Leg uw hele familie een lager urengebruik op en u heeft tijd over voor winkelen, naar buiten gaan, zuurstof opzuigen enzovoorts. Zuurstof is nodig, anders wordt u zuur en uw leven een sof.

Dus, dat winkelen in fysieke winkels die er nog zijn scheelt u ook geld en ergernis. Die winkels geven ook garantie en evt. terugbreng-mogelijkheden. Al wandelend en met zelf een beetje tillen beweegt u en voorkomt u de racende bestelautootjes in uw wijk. Beweging en meer rust zijn uw eerste cadeautjes in deze twee maanden november en december. Succes en plezier en ga zonder mopperen op het weer goed gemutst naar buiten. Dus, U allemaal fijnere feestdagen toegewenst.

Dit delen:

Facebook

X