



Boeken voor maar een euro en dan nog voor een goed doel, leuk initiatief

16/07/2024

Soms denk je wel eens, hoe goedkoper een product, hoe sneller het gekocht zal worden ...
Echter je kan het ook omgedraaid denken, hoe goedkoper een product hoe meer argwaan er bij komt kijken, en mensen gaan denken ... ja maar zo goedkoop ... dan zal het wel niet goed zijn ...

Zo'n voorbeeld krijg je bijvoorbeeld weer bij boeken.

Is het te goedkoop dan lijkt het net alsof ze het aan de straatstenen niet kwijt kunnen en dus maar in prijs gaan verlagen zodat dan iemand dat ene rare boek maar gaat kopen

Terwijl dat meestal niet eens de denkwijze is van iets goedkoper maken, waarschijnlijk is de gedachte om mensen over te halen juist een boek te gaan kopen, die in het voordeel van de klant eindelijk eens iets goedkoper is ...

'T zal ook nooit goed zijn!

Dit nieuwe fenomeen in Bodegraven is nu voor de tweed maal gehouden in het Evertshuis.
Mensen brachten hun kilo's aan letters, zinnen en papier aan om de volgende groep mensen deze

belangwekkende teksten aan te bieden.

Nog net voor de verhoging van de BTW en soms veel later voor deze volgende lezers die op deze goede doelen boekenbeurs soms boeken ontwaarden of ontdekten die ze ooit wel hadden willen gaan lezen.

Of die ze vaag kenden.

En... voor een enkele euro kun je thuis nog achter komen of de meegenomen boeken werkelijk interessant genoeg waren om uit te lezen.



Boeken voor maar een euro en dan nog voor een goed doel, leuk initiatief

En anders breng je ze volgend jaar weer in voor de derde editie van dit goede initiatief.

Nu komen dus vooral de al boeken lezenden op zo'n manifestatie af.

Maar men kan juist ook voor de bevriende medemensen wat boeken mee tillen naar huis.

Stimuleer de anderen binnen de familie of vriendenkring door ze met een bijgaand enthousiasmerend praatje een boek op een leuke manier aan te smeren.

Ik heb zelf drie dichtbundels van mijn favoriete Nederlandse dichter Judith Herzberg meegenomen naar huis.

Ik lees er eentje even uit voor.

Leesvoer is leuk, lees voor en lees door!

Het gedicht - ZOALS - van Judith Herzeberg:

Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor
en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling,
zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt
en pas als je het hebt, weet wat het was

Zoals je soms een pakje ergens heen brengt
en, bij het weggaan, steeds weer denkt en schrikt,
dat je te licht bent, zoals je je, wachtend,
minutenlang hevig verliefd in elk nieuw mens

maar toch het meest wachtend bent,
zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging
en je een geur te binnen schiet bij wijze van
herinnering, zoals je weet bij wie je op alert wordt
en bij wie niet, bij wie je wel kan gaan liggen
zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren wel de weg.

Dit delen:

Facebook

X