

Piet gaat het zo hebben over de digitale wereld en dat het allemaal niet goed is voor de mensheid.

Deels ben ik het er mee eens, maar deels denk ik ook dat je er zelf nog bij bent als mens en dus zelf in handen zou moeten hebben hoe gek en ver je het kan brengen.

Als jij graag op je telefoon of welk ander scherm dan ook kijkt, prima doe dat vooral, maar dan niet ten koste van de andere mensen om je heen.

Er zijn voorbeelden zat, maar een goed voorbeeld is die in het openbaar vervoer.

Prima dat jij met je hoofd ongezond te ver voorover gebogen naar je scherm zit te turen, maar dat je mij of wie dan ook als mede reiziger lastig moet vallen met het geluid dat op via dat scherm vertoond wordt, vind ik iets te ver gaan.

Er zijn niet voor niks zoveel geluids oordoppen en koptelefoons op de markt, de keuze is er meer dan reuze dus maakt u keuze en val den andere mensch niet lastig met uw lawaai.

Alvast dank daarvoor.

Buiten dat om zijn er nog meer gevaren op de loer, maar daar praat Piet u over bij.

---

Als je eens met wat rust in een stad bent, dan zie je toch heel veel mensen al lopend, zittend en reizend met hun telefoon of beter, de permanente afstandsbediening, in de weer.

Terwijl je weet dat ze thuis ook maar bezig blijven met dat ding of die dingen want velen hebben er al twee, een voor jezelf en een van de zaak.

We kennen de beelden van in fonteinen lopende mensen en bijna aangereden worden.

Tegelijkertijd vermindert het fysieke contact tussen mensen en dien ten gevolge zijn er ook minder relaties. Dat is wel goed voor de verlaging van de wereldbevolking, maar het draagt niet bij tot menselijk geluk.

Het zorgt ook voor faalangst en het omzeilen van werkelijk contact.

Hiernaast neemt bv. het aantal gevallen van stalking op allerlei manieren toe en in vele gevallen leidt dat tot ruzie, angst en vernielingen. Duidelijk een verfoemfaaide manier van contact zoeken.

Misschien is de stalker er niet van overtuigd dat hij of zij nog ooit een ander kan krijgen, maar deze manieren zorgen toch echt niet tot een verzoening tussen voormalige partners.

Leg je er bij neer en gun vooral die ander de rust.

Die moet die stalker dan zelf proberen te vinden met eventuele hulp, maar ja, dat doen zulke mensen niet zo snel uit zichzelf helaas.

Vroeger hadden we alleen een grote krant.

Daar kon je je in verbergen en er stonden en konden ook wel contactadvertenties in om een



Beter een bewust digibete burger; dan heb je meer te doen

relatie te proberen te bewerkstelligen.

Tot zover de vergelijking.

Awel zonne zou den Vlaming zeggen: Gaat naar den kroeg, gaat op een club, nodig iemand of een groepje uit en ga spellen doen. Spreek iets af of ga desnoods tinderen, maar doe wat anders dan al die korte filmpjes kijken en doorsturen als dat kan naar een bekende, want wat is alleen maar rondpompen van zaken waar je niets mee opschiet. Succes met uw uren ook besteden aan contacten en andere echte zaken.

Dit delen:

Facebook

X