



@bas-van-zetten

U zou zomaar eens een Errrrgerrrrnissen top 5 of zelfs top 10 kunnen starten als het gaat om veel te vaak gehoorde grappen of onderwerpen in de columns van Piet. En ik ben het er deels wel mee eens, vergist u zich echter niet, want Piet kiest elke keer wel weer een andere invalshoek. Ik zeg u eerlijk, het gezever over de politiek in het algemeen wordt ik ook wel eens zat, maar bedenkt u zich dan ook dat Piet hier in dat algemeen niet zelf voor kiest, de politiek des lands is nu eenmaal ehh hoe zeg ik dit aardig en politiek correct? ... k met peren?

Soms zou je wel eens willen dat er op al dat politieke gebrabbel, een grote uit-knop zat. Zodat je het even of misschien wel nooit meer hoeft te horen, wat zou dat ik veel gevallen een verademing zijn. Want zegt u nu zelf, het enige dat de gemiddelde mens interesseert rondom het onderwerp politiek, is als het de ik persoon zelf goed uitkomt... Als het slecht nieuws is dan sluiten we ons het liefst af van elk gesprek dan ook of dat nu politiek is of niet. Maarja de dames en heren daar in Den Haag mogen het wel weer oplossen voor ons, maar wij als de negerende mens dan wel negatief reageren als t even tegen zit.

Ach en och, zet mij ook maar even uit, of nou ik doe het zelf wel, hier is Piet!

---

Je wilt wel eens leuk gewoon een beetje doorleven zonder alle zonden en ellende van de wereld op je te krijgen via de ontelbare media en de mensen die menen elk nieuwtje wat ze horen of zien te moeten meedelen aan de dichtstbijzijnde andere persoon om lekker de ellende van zich af te communiceren.

Ik wil zelf de laatste tijd niet de hele tijd zogenaamd nieuws horen vanuit bv. Politiek Den Haag.

Maar ieder praatprogramma denkt met dit item het dan al vaak uitgekauwde nieuws hierover te moeten nakauwen.

Om maar niet te spreken van de vele oorlogen en wreedheden en de vele natuurrampen en wreedheden. Je zou je bijna schamen als je eens een leuk weetje te berde wilt brengen of een idee voor een leuk recept of nog erger over al die triviale sport die je zelf nogal leuk en interessant vindt.

Dan heb je ook nog allerlei familie en andere bekenden waar je mee in trillend contact dient te staan. Wanneer kom je dan aan een paar uur eigen invulling van je leven toe? Nou, dat gebeurt dus niet meer spontaan. Dat moet je plannen dan en met jezelf afspreken. Ik ga hobbyen, ik ga sporten, ik ga uitwaaien, ik ga lezen, ik ga die goede plaat onderuitgezakt luisteren met het tekstvel en een drankje en een hap. Hapklaar iets voor jezelf of desnoods samen doen kan leuk zijn en leidt lekker af. Dit MOET je echt MEER gaan doen om eens zoals men beweert, een lege kop te krijgen of om die kop juist met iets aangenaams vullen.

Ik sluit af met mijn ergernis uiten over de nieuwe politieke werkelijkheid en wel zo dat ik daar



even

van af ben. Even weg ermee. Weg met het strengste asielbeleid, Weg met de niet meer komenden

asielzoekers, die verstrooien nu zichzelf in zee. Asielzoekers; voetzoekers. Ze mogen weg met de

vluchtelingboeker. Sommige beulen adviseren een slow cooker. Allemaal terug naar jullie moekes

en als die er niet meer zijn naar jullie moederlanden.

En Schoof Schoof met dit alles mee, En Wilders werd steeds Wilder, En Omtzigt kijk alleen nog maar achterom van uit zijn luie stoel en Van Der Plas blijft maar in heer eigen sas. Zo, dit was mijn

plas.

Dit delen:

Facebook

X